

PKN : ga biddend om Israël heen staan !

Het heeft ons diep geraakt dat uitgerekend in de week waarin het Joodse volk in Israël door duizenden raketten bestookt werd, die willekeurig op de burgerbevolking werden afgeschoten vanuit Palestijns gebied, 5 collega's uit onze kerken met een openlijke oproep kwamen om vooral toch als Protestantse Kerk Nederland met excuses te komen naar de Palestijnen toe.

Dit omdat we als kerk veel te weinig oog zouden hebben (gehad) voor het leed van het Palestijnse volk.

Onbegrijpelijk en onbestaanbaar vinden we het ook dat in deze oproep het leed van het Palestijnse volk vergeleken wordt met de Holocaust, de gruwelijke en systematische poging tot uitroeiing van het Joodse volk in Europa. Zoals de PKN (in 2020) vergeving vroeg voor het zwijgen van de kerk toen, zo moet de kerk nu vergeving vragen voor het zwijgen over het leed van het Palestijnse volk.

Alleen hierom al, hopen we dat het moderamen en het bestuur van de Protestantse Kerk Nederland, waar wij allen toe behoren, openlijk afstand zal nemen van deze oproep.

Bestaat er dan geen lijden van het Palestijnse volk ?

Jazeker is dat er, en al vele tientallen jaren! Maar waar deze collega's (en de organisatie Kairos Sabeel), al vele jaren aan voorbijgaan en blind voor zijn, is het feit dat Palestijnse terroristenorganisaties als Hamas, Fatah (van wijlen Arafat), Al Aqsa-martelarenbrigade, Hezbollah, maar ook Islamitische regimes als in Iran, ten diepste maar één doel voor ogen hebben: élk stukje grond van héél Israël moet weer Islamitisch worden. Waarom? Omdat het een integraal en onlosmakelijk onderdeel is van de leer van de Islam dat ieder gebied dat ooit Islamitisch was in het verleden, ook ooit weer Islamitisch moet worden. Met minder dan 100 procent van héél Israël nemen deze terreurorganisaties en deze regimes geen genoegen, of hoogstens als tijdelijke tussenoplossing. Daarom moeten – zoals bijvoorbeeld de leiders van Iran al jaren openlijk verkondigen - „alle Joden de zee ingedreven worden.” En dus is er nog altijd geen vrede voor al die gewone Palestijnen die al tientallen jaren lijden. Hun eigen (overwegend corrupte) leiders laten dat in stand en zullen nooit vrede met Israël accepteren als ze niet tegelijkertijd het héle land in bezit krijgen.

Het Joodse volk bood al in 1948 (bij het ontstaan van de staat Israël) aan om sámen in het land te wonen, elk in een gedeelte ervan, helemaal in overeenstemming met het “verdelingsplan” van de Verenigde Naties. Echter, Palestijnen en Arabieren namen die uitgestoken hand niet aan en vielen massaal de jonge Joodse Staat aan met als doel om álle joden de verdrijven. En bijna 75 jaar later is dat nog steeds de bedoeling. En laten we nooit vergeten: Israël kan zich niet veroorloven ook maar één oorlog te verliezen. Dan wórden ze de zee en opnieuw de ballingschap ingedreven, waar ze na 2000 jaar eindelijk door God uit waren verlost.

Tot slot: wij weten vanuit de Schrift dat het conflict tussen Israël en de Palestijnen c.q. Arabieren, ten diepste geen politiek probleem is. Wij geloven dat het ten diepste gaat om de belofte van God, aan Abraham en Zijn Joodse volk: Hij heeft het land Israël aan het Joodse volk toebedacht en is daarin tot op de dag van vandaag niet van gedachten veranderd. De sleutel van de oplossing van het conflict ligt in het accepteren van deze keuze van God, door Joden, Palestijnen, Arabieren en Christenen.

Niet dat God meer zou houden van Joden dan van Palestijnen. Voor iedere Palestijn, iedere moslim, iedere Arabier, iedere christen is er plaats om er sámen met het Joodse volk te wonen, in vrede en voorspoed, zolang ze accepteren dat Israël het land is van deze belofte.

Wij roepen het bestuur van de Protestantse Kerk Nederland op om afstand te nemen van de oproep van het theologencollectief en het Joodse volk juist in deze omstandigheden opnieuw te steunen en in

gebed om hen heen te staan.

Predikanten Protestantse Kerk Nederland:

Alfons van Vliet, Bolsward

...
...
..
...
...