

## **OPEN BRIEF** aan predikanten en voorgangers in Nederland

Hoe komt het dat Joden ervan overtuigd zijn dat Jezus de beloofde Joodse Messias niet kan zijn? Een van de belangrijkste redenen is dat 2000 jaar lang de kerk weigerde om de Joodse messiasverwachting te accepteren. Jezus' naam wordt door Joden geassocieerd met kruistochten, gedwongen bekeringen, onderdrukking en moord.

Dit is de tragische geschiedenis van het Joodse volk en de christelijke kerk. Veel Joden wijzen Jezus af vanwege de eeuwenlange 'christelijke' Jodenhaat.

De kerk heeft door de eeuwen heen onloochenbaar bloed aan haar handen: bloed van onschuldige Joden. Dat is iets waar wij als christenen niet omheen kunnen en mogen gaan, willen we recht doen aan de tragische en pijnlijke geschiedenis van de kerk ten opzichte van het Joodse volk.

Zo hebben Auschwitz en de 'endlösung der Judenfrage' christelijke wortels. De holocaust kan niet begrepen worden zonder de theologisch geduide anti-Joodse leringen en gevoelens die eeuwenlang in het West-Europese christendom standhielden. De on-Bijbelse vervangingsleer is daar de basis van.

In deze traditie stond ook Hitler toen hij zei: "Die Juden haben Jesus gekreuzigt, darum sind sie nicht wert zu leben". Hij beriep zich op Luther. De kerk heeft de Joodse Messias losgescheurd van Zijn volk.

De kerk is vanaf de eerste Jodenvervolgung door christenen in de 4e eeuw, tot aan de weerzinwekkende verschrikkingen van de holocaust, blind geweest ten aanzien van Gods plan met het door Hem uitverkoren volk en voor het heilsfeit dat het verbond tussen God en Zijn volk nog steeds bestaat: Israël is niet en nooit vervangen door de kerk. God is trouw aan Zijn verbond en komt Zijn beloften na.

Hoeveel te meer onbegrijpelijk dat antisemitisme en christendom eeuwenlang hand in hand zijn gegaan, en dat begon al anderhalve eeuw na Christus. Dit, terwijl christenen het evangelie aan de Joden te danken hebben.

Omdat er een grote schuld rust op de schouders van het christendom en de kerk, is het niet alleen noodzakelijk om God hiervoor berouw te tonen en vergeving te vragen, maar dit ook te doen aan Zijn volk. Gebed om vergeving wordt pas echt verhoord wanneer we ook daadwerkelijk berouw tonen aan het Joodse volk. Daarmee wordt recht gedaan en tonen christenen de werkelijke erkenning van schuld. Het zal de belangrijkste proclamatie zijn in de (kerk)geschiedenis van het christendom.

Er is maar één manier om vergeving te vragen aan het Joodse volk; door ernaar toe te gaan!

Wordt het daarom niet eens tijd dat – een aantal – predikanten en voorgangers van verschillende denominaties een berouw-reis naar Israël maken; naar de Knesset in Jeruzalem, om in aanwezigheid van Netanyahu en andere parlementsleden, als vertegenwoordiging van het Joodse volk, in alle nederigheid schuld te belijden en vergeving te vragen?

Dit is wat het hart van het Joodse volk diep raakt! En het raakt Gods hart. Er gebeurt iets in de hemelse gewesten als dit geschiedt. Hiermee zal een begin gemaakt worden om het vertrouwen van het Joodse volk terug te winnen. Alleen op deze manier kan er een brug worden geslagen tussen christenen en Joden.

De kerk moet terug naar de Joodse wortels van het christelijk geloof: dan pas ontstaat er een werkelijke verbinding tussen christenen en Joden.

Ook is het belangrijk om spijt te betuigen en vergeving te vragen voor het opnieuw toenemende antisemitisme wat in Europa de laatste jaren de kop opsteekt, in dit geval belijden wij dit van Nederland. De eenzijdige en veroordelende beeldvorming van Israël in de media, de (financiële) steun aan Palestijnen die voor verkeerde doeleinden wordt gebruikt en de BDS boycot maken daar deel van uit.

Daarom roep ik u op om op de bressen te staan en positie in te nemen t.a.v. Gods volk en hiervoor naar de Knesset te gaan, als vertegenwoordiging van het Joodse volk. En berouw te tonen voor de houding van christenen ten opzichte van het Joodse volk zowel in het verleden als in het heden. Laat deze unieke en belangrijke kans niet voorbijgaan en geef u op voor deze verootmoedigingsreis naar het Beloofde Land in 2018!

*Elie Wiesel: 'Onverschilligheid is voor mij de belichaming van het kwaad'*