



STICHTING PLATFORM APPÈL KERK EN ISRAËL

om stem te geven aan de kerkelijke opdracht tot onopgeefbare
verbondenheid met het volk Israël

Nieuwsbrief 31, november 2018

Geachte lezer(es),

De nieuwe Nieuwsbrief ligt voor u met opnieuw veel informatie en komende activiteiten.

We hopen dat deze informatie interessant is en wellicht ook tot nut.

Veel leesplezier!

Namens het Platform, Hans Vermeulen

Waar zijn we mee bezig (geweest)?

Liberaal theologie.

Begin september werden we geconfronteerd met een niet geheel nieuwe opvatting in een Manifest van in dit geval een groep theologen die zich liberaal noemen. Ze hebben verwantschap met de theologen van 'Op Goed Gerucht'.

In een interview met het dagblad TROUW van 14 september 2018 verwoordt ds. Jan Offringa de opvatting van deze groep dat we toe moeten naar een hernieuwde relatie met Israël onder de veelzeggende titel '**Aparte plek voor Israël in de Protestantse Kerk is onnodig en dubieus**'.

Er is een besloten gesprek geweest tussen Jan Offringa en vertegenwoordigers van de PKN over zijn prikkelende uitspraken. (zie de website:

www.liberaalchristendom.nl waar de tekst van het Manifest te lezen is).

Ook in de media is hierop van diverse zijde gereageerd. Met instemming soms, vaak ook met kritiek.

We verwijzen graag naar de site www.joods-christelijke-dialoog.nl, waar een aantal reacties zijn samengebracht en naar onze eigen website: www.appelkerkenisrael.nl

De PthU heeft op 7 november j.l. naar aanleiding van deze zaak een wetenschappelijke bijeenkomst gehouden over de historisch-theologische geschiedenis van het bewuste kerkorde-artikel.

Dr. Gé Spielman typeerde als dagvoorzitter van deze studiemiddag '[Wat heeft de kerk met Israël?](#)' de verhoudingen treffend. Zij noemde de verhouding kerk en Israël de 'zwartepietendiscussie' van de Protestantse Kerk Nederland. Het blijkt dat we dat in de kerk alleen niet met spreekkoren doen, maar braaf en academisch.

Als wij het manifest van Jan Offringa goed hebben gelezen, gaat het hem erom het artikel van de onopgeefbare verbondenheid tussen kerk en Israël te schrappen of in elk geval anders te formuleren. Of dat nu verstandig is of niet, daar is die dag in Amsterdam uiteindelijk geen helder antwoord op gekomen. Natuurlijk heeft elke spreker (M/V) zijn licht laten schijnen over een interessant aspect, maar daarmee zijn de prangende vragen nog niet gesteld, laat staan dat er conclusies zijn getrokken aangaande wel of niet herzien van de kerkorde, of een visie is verwoord die dit onderwerp uit de sfeer van verlamme polarisatie zou kunnen halen.

Als Appèl willen we dan ook iets anders.

Daarom organiseren wij op **maandag 14 januari 2019** een gespreksmiddag waar wij ds. Jan Offringa willen bevragen op de uitdagende onderwerpen in het Manifest. En op de conclusie van dit manifest dat de speciale plaats van Israël binnen de christelijke theologie moet worden geschrapt.

Onze gespreksmiddag is bedoeld voor de brede groep van predikanten en gemeenteleden die aan dit gesprek willen deelnemen.

Vragen die wat ons betreft zeker aan de orde moeten komen:

Inhoud:

- Waar zijn we mee bezig
- Rossing Centre of Education and Dialogue
- Gespreksmiddag over manifest ds Jan Offringa

Colofon

Leden Stuurgroep Platform

(alfabetische volgorde)

Dr. Dick van Arkel, Castricum
Ds. Marja van den Beld, Vught
Ds. Dirk-Jan Bierenbroodspot, 's Hertogenbosch
Ds. Elly Hessel, Utrecht
Brégine van Tuyl, Delft
Ds. Hans Vermeulen, Nieuw-Vennep
Ds. Nini Vonk-Wartena, Culemborg
Drs. Kees de Vreugd, Nijkerkerveen

Contact

Appèl Kerk en Israël
Kinlozen 47
2152 XB Nieuw-Vennep
Tel. 0252-672257
info@appelkerkenisrael.nl

Rek.nr. NL 98 INGB
0009553726

www.appelkerkenisrael.nl



De stichting Platform Appèl Kerk en Israël wordt door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling.

Heeft Offringa een punt als hij zegt dat de term “onopgeefbare verbondenheid” te vaag is en niet blijkt te werken; dat het begrip verbondenheid te eenkennig is omdat wij met meer religies en volken verbonden zijn; dat het christendom een aparte religie is die niet meer gericht is op Thora maar op Jezus?

Een paar vragen van onze kant: als we Thora en de boodschap van Jezus uit elkaar halen over welke Jezus hebben we het dan?

En: gaat het hier puur om een intern christelijke discussie waar Joden niet wakker van liggen of raakt het spreken van de kerk over Israël aan de relatie met de Joodse gemeenschap en zelfs aan de veiligheid van die gemeenschap?

Met het oog op de laatste vraag luidt het thema van onze middag

WAT HEEFT ISRAËL MET DE KERK?

(Het omgekeerde dus van de titel in de PthU: Wat heeft de kerk met Israël?)

De sprekers die op deze vragen in zullen gaan, zijn:

1. DR. MARCUS VAN LOOPIK.
Dr. Van Loopik is wetenschappelijk publicist op het gebied van Jodendom. Hij is medewerker bij Stichting Pardes te Amsterdam en in dat verband betrokken bij de uitgave van het blad Tenachon. Tevens is hij grafisch kunstenaar.
2. DS. JAN OFFRINGA
Ds. Offringa is gemeentepredikant van de Protestantse Gemeente Wijk bij Duurstede en verbonden aan de beweging Liberaal Christendom
3. Een lid van het Platform Appèl Kerk en Israël

Tijd: maandag 14 januari 2019 van 13.30 uur – 16.30 uur

Plaats: LDC, Joseph Haydnlaan 2A, Utrecht

Kosten: € 10,00 door overmaking op rek.nr. **NL 98 INGB 0009553726** tnv Stichting Platform Appèl Kerk en Israël, o/v gespreksmiddag 14.01.2019

Vervoer:

Openbaar vervoer:

De trein naar Utrecht centraal en dan bus 5 richting Maarssen, uitstappen bij halte Den Hommel.

Lopend ongeveer 20 minuten: via station uitgang Jaarbeursplein, rechts aanhouden de Graadt van Roggenweg in, de Sowelobrug over, de Weg der Verenigde Naties in, bij het Esso benzinstation rechtsaf de Pijperlaan in die overgaat in de Joseph Haydnlaan.

Het LDC bevindt zich links.

Auto:

Bij het LDC is parkeergelegenheid. Er is een laadpaal meteen rechts naast de ingang op het parkeerterrein.

BDS (Boycot, Desinvesteringen en Sancties)

De BDS-beweging is een wereldwijde organisatie die poogt mensen en overheden te mobiliseren tegen Israël door o.a. op te roepen geen zaken te doen met de Israëlische overheid. Dit gebeurt met als humanitair argument dat de Palestijnse economie tegengewerkt wordt. Daarnaast wordt er druk uitgeoefend om Israël te weren uit allerlei internationale evenementen op het gebied van sport, kunst en wetenschap. Inmiddels hebben een aantal overheden en NGO's zich gedistantieerd van deze organisatie omdat de als humanitair gepresenteerde acties in werkelijkheid vallen onder de categorie haat zaaien.

Ook in ons land proberen mensen die zich verbonden weten met deze organisatie overheden ervan te weerhouden te investeren in de Israëlische economie.

Wat doet het Appèl in deze zaak?

Wij hopen begin volgend jaar twee prominente Israëlische gasten te kunnen uitnodigen, Jood en Palestijn, die beide vurige pleitbezorgers zijn van samenwerking en normalisatie tussen Joden en Palestijnen. Vanuit uitgebreide praktijkervaring kunnen zij aantonen hoe destabilisatie, zoals de boycotbeweging BDS probeert teweeg te brengen, alleen maar negatief uitwerkt voor de Palestijnse economie en dus voor de gemiddelde werknemer in de Palestijnse gebieden. Of dit programma doorgang kan vinden, hangt af van een aantal praktische factoren, maar er volgt uiteraard nadere informatie zodra er meer bekend is.

Project: Rossing Center for Education and Dialogue (RCED)



Rossing Center for Education and Dialogue
מרכז רוסינג לחינוך ולדיאלוג מרכז רוסינג للتربية وللحوار

Sarah Bernstein zijn rol over. (www.rossingcenter.org)

Het *Rossing Center for Education and Dialogue* is ooit opgericht door Daniel Rossing. Deze pionier in Joodse-christelijke relaties was er jarenlang directeur. Oorspronkelijk gevestigd in Tantur, verhuisde het centrum nog onder zijn leiding naar de Lloyd George Street, een zijstraat van de Derech Bethlehem in de "German Colony" in West Jeruzalem. Na het nogal plotselinge overlijden van Daniël Rossing in 2010, nam Rabbi

Wat doet dit centrum?

In Israël gaan Arabische (Palestijnse) leerlingen en Joodse leerlingen gescheiden naar school. De meeste Arabische burgers van Israël zijn moslim, maar er zijn ook veel Arabische christenen onder hen. Arabische kerken hebben van oudsher veel scholen. De meeste leerlingen van de christelijke scholen zijn moslim en een kleiner deel is christen. In het ontmoetingsprogramma van het Rossing Center for Education and Dialogue leren Joodse en Arabische leerlingen uit de hoogste klassen van joodse en christelijke scholen in Israël elkaar kennen en met elkaar omgaan.



In alle activiteiten die het Rossing Center voor kinderen organiseert, staat onderlinge ontmoeting centraal. Hiermee wil het centrum vooroordelen en negatieve stereotype bestrijden, en bijdragen aan begrip en waardering van de geschiedenis, tradities en identiteit van de verschillende groepen. Ook wordt op deze manier bewustwording gecreëerd van het belang van Joods-Christelijke relaties voor vrede in het Heilige Land.

Werkwijze.

Dit doet het Rossing Center onder andere door op scholen ontmoetingen tussen Joodse en Arabische leerlingen te organiseren. Met het thema 'ken je burens' wordt zo geprobeerd vooroordelen ten opzichte van elkaar te verminderen en kinderen enthousiast te maken om open te staan voor anderen. Ze krijgen speciale lessen, nemen plaats in ontmoetingsgroepen en leren elkaar kennen tijdens de zomervakanties. Dat is niet alleen belangrijk voor de kinderen zelf, maar voor de hele Israëlische samenleving.



Meer informatie staat op de site van Kerk in Actie (www.kerkinactie.nl/projecten)

Op basis van de verwachte bijdrage uit de achterban van Appèl Kerk en Israël is de bijdrage verhoogd met € 15.000 tot € 20.000 per jaar in vergelijking tot de oorspronkelijke plannen, waarvoor € 35.000 voor begroot is. (zie de site van kerkinactie). U kunt uw gift dus speciaal voor het Rossing Centre bestemmen

NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. het projectnummer 'Z 009506'.

Uiteraard is dit rekeningnummer ook bestemd voor uw diaconie/kerkenraad.

Mocht het geschonken bedrag de €20.000 overtreffen, dan hebben wij de toezegging dat het overschot als geormerkt geld voor dit project gebruikt zal worden.

Zie ook de site van het Rossing Center: <http://rossingcenter.org/en/>

Wij roepen u op dit project te steunen en vooral uw diaconie/kerkenraad te informeren over dit Centrum

Giften

In de periode 01.01.2018 – 30.11.2018 mochten we wederom de nodige giften ontvangen. Helaas lukt het nu niet om de gevers met hun initialen weer te geven. In onze volgende Nieuwsbrief zullen we dat doen over heel 2018!! Alle gevers heel hartelijk dank. Uw giften zijn voor ons werk onmisbaar. Het is allemaal vrijwilligerswerk, maar er worden natuurlijk kosten gemaakt. Helpt u s.v.p. mee om het werk van het Platform te kunnen voortzetten. Uw giften kunnen worden gestort op het rekeningnummer:

NL 98 INGB 0009553726 t.n.v. Appèl Kerk&Israël in Nieuw-Vennep met vermelding: Gift.

De giften zijn aftrekbaar voor de Inkomstenbelasting.