

Jaarverslag 2017

In 2017 heeft de Stichting 11 x vergaderd.

In chronologische volgorde hebben we ons met de volgende zaken beziggehouden:

Afronding van het *Project Seeds of Hope* van Tass Saada en het overleg hierover met Kerk in Actie.

Op 7 maart hebben we een landelijke dag gehouden in Arnhem met als thema: "Tussen feiten en fabels – Israël in de media". De vraag was: 'Hoe komt nieuws tot stand over Israël en de Palestijnen, dit in het kader van de bestrijding van het antisemitisme?'

De sprekers kwamen alen uit de wereld van de media: mw. Marijke Slager van de Werkgroep Accuratesse en Authenticiteit in Reportages (W.A.A.R.), dhr. Simon de Koning van Likoed Nederland, dhr. Paul Damen, voormalig hoofdredacteur van het NIW, dhr. Wim Kortenoeven, Midden-Oosten specialist. We mochten ongeveer 80 mensen verwelkomen.

Op verschillende momenten hebben we contact gehad met (vertegenwoordigers van) de *Protestantse Raad voor Kerk en Israël* van de PKN. We hebben onze zorgen geuit over de landelijke ontwikkelingen rondom de reorganisatie van de classes en de plaats van het werk van de diverse groepen Kerk en Israël binnen de nieuwe classes.

Op 29 mei was er een overleg in het Dienstencentrum waarbij deze zaken opnieuw onder de aandacht werden gebracht. Daarnaast hebben we ons beraden over de vraag wat we gezamenlijk kunnen ondernemen op het terrein van K&I, en spraken we over de kwestie Blok, voorzitter van Kairos-Sabeel n.a.v. zijn antisemitische uitspraken.

Deze datum was ook gepland om kennis te maken met de nieuwe synodescriba, ds. René de Reuver in aanwezigheid van ds. Eewout van der Linden van de Prot. Raad.

We hebben contacten gelegd met de coördinator van de *Permanente Educatie* van predikanten en kerkelijk werkers binnen de PKN en met de Protestantse Universiteit om Judaïca in te bedden in het verplichte deel van de PE. Helaas zonder resultaat.

We stuurden een brief met onze zorgen over de uitspraken van dhr. Blok van Kairos-Sabeel aan het moderamen van de PKN, waarvan we geen antwoord mochten ontvangen. Over deze zaken hadden we contact met vertegenwoordigers van de Werkgroep Vanuit Jeruzalem.

In het najaar zijn we aan de voorbereidingen van een *nieuwe studiedag* begonnen. N.a.v. de theologie van de Amerikaanse theoloog *Paul M. van Buren* wilden we een studiedag organiseren over de traditie en het volk van Jezus van Nazaret, namelijk het Jodendom. Dus zoeken naar een christelijke theologie die zich oriënteert op Israël als eerst gekozene onder de volken. En op de vraag wat Israël de kerk te zeggen heeft.

Het is ons niet gelukt om deze studiedag nog in 2017 te organiseren. Deze wordt in nu gehouden in april 2018.

Met Kerk in Actie hebben we gezocht naar een nieuw project in de plaats van Seeds of Hope waar de kerken volop aan bij kunnen dragen.

Het is een organisatie in Jeruzalem geworden, die zich bezighoudt met educatie en dialoog tussen Joden, moslims en christenen voor kinderen en jongeren, hun leerkrachten en hun ouders.

De organisatie heet *Rossing Centre for Education en Dialogue* dat gevestigd is in Jeruzalem en onder leiding staat van rabbijn Sarah Bernstein.

Hans Vermeulen (secr.)