

Aan het moderamen van de Generale Synode van de Protestantse Kerk in Nederland

Joseph Haydnlaan 2A

3533 RM Utrecht

Geachte leden van het moderamen,

Op 7 november jl. ontving u een open brief van de Stichting Kairos-Sabeel Nederland met daarin een oproep tot steun aan de Palestijnse christenen.

In een interview in het Nederlands Dagblad van 8 november jl. verklaarde de voorzitter van Kairos Sabeel, de heer Blok, dat het aantal Palestijnse christenen slinkt en op verdwijnen staat ten gevolge van de bezetting door de Israëlsche overheid die hen het leven onmogelijk maakt.

Dat deze groep het moeilijk heeft, lijdt geen twijfel, maar niet alles kan onder het mom van “de bezetting” aan Israël worden toegeschreven.

Israël is nu net het enige land in het M.O. waar het aantal christenen elk jaar toeneemt. Volgens het Centrale Bureau voor de Statistiek is hun aantal vanaf 1950 tot nu toe gegroeid van 35000 naar 167000.

Niet zo vreemd want Israël is het enige land in het MO waar vrijheid van religie geldt. In de delen die onder Palestijns bestuur vallen, is het aantal christenen heel klein, tussen 0,7 en 2%.

Voor die gebieden geldt, zoals in alle landen waar de islam staatsgodsdienst is, dat minderheden, dus ook christenen, het moeilijk hebben. Discriminatie, aanslagen, vervolging en moord zijn er de oorzaak van dat het christendom in de Arabische wereld inderdaad gedecimeerd is. De bloedige beelden vullen regelmatig het nieuws en de kerkleiders daar smeken al jaren om hulp.

Voor Palestijnse christenen geldt een extra probleem. Niet alleen hun afwijkende religie, maar ook de druk om te bewijzen dat ze echte Palestijnen zijn, solidair met de islamitische strijd. De voormalige chauffeur van Arafat, Tass Saada, nu bekeerd christen en bruggenbouwer tussen Joodse en Palestijnse kinderen, heeft twee jaar geleden in zijn ontmoetingen met kerken hier talloze voorbeelden gegeven van intimidatie en bedreigingen door zijn volksgenoten omdat hij als christen zoekt naar samenwerking en begrip i.p.v. haat en geweld. Als de heer Blok bewoners ter plekke citeert moet hij zich realiseren dat het gevaarlijk kan zijn voor mensen om openlijk hun mening te geven. Zij kunnen niet anders dan zeggen dat Israël en de bezetting oorzaak zijn van alle ellende.

De heer Blok heeft zich als voorzitter van Kairos Sabeel eerder schuldig gemaakt aan anti-Joodse, volgens de Europese definitie zelfs antisemitische uitspraken. Ondanks zijn openlijke toezegging om voorzichtiger te zijn, maakt hij zich nu opnieuw schuldig aan ongefundeerde kritiek en alternatieve feiten.

Wij verwachten van het moderamen van de PKN dat zij zich bij haar hulp aan de Palestijnse c.q. Arabische christenen niet laat leiden door tendentieuze berichten en ongefundeerde kritiek aan het adres van Israël.

Met collegiale groet,

Platform Appèl Kerk en Israël